



AFGIFTEKANTOOR : 8430 MIDDELKERKE
P 708408

Verschijnt 3-maandelijks
Jan-Feb-Maa
23^{ste} jaargang/1

België - Belgique
P.B.
8430 MIDDELKERKE
2/3243

winter 2021

Ons Zwerverskrantje

Woordje van de voorzitter

Een Covid-ervaring

Hoe verder met Zwervers Leuven?

2021

DUBOIS & LEULIER BVBA

EEN FAMILIE DIE REEDS MEER DAN HONDERD JAAR IN DIENST STAAT VAN ZIJN KLANTEN



**DE EERSTE BELGISCHE VERZEKERAARS
GESPECIALISEERD IN MOTORHOMES**

**70 % KORTING OP UW
MOTORHOMEVERZEKERING !**

F. ROOSEVELTLAAN 348C - 9000 GENT

TEL: 09/212 01 83 - FAX: 069 22 24 81

guy@dubois-leulier.be

www.dubois-leulier.be

Ons Zwerverskrantje 1/21

Trimestrieel Informatieblad van
De Zwervers - Pasar Leuven

Werkgroep

Iris en Luc
LENAERTS-LIEKENS
0494/57 09 04



luc.lenaerts50@gmail.com

Marie-Paule en Julien
PHILIPPAERTS-
VAN DAMME
0486/38 82 70



mp_vandamme@hotmail.com

Marie-Louise
CRAPS-DE WIT
02/687 95 10 na 19 uur



Inhoud

| | |
|---------------------------------|----|
| Voorwoord | 03 |
| Woordje van de voorzitter | 05 |
| Een Covid-ervaring | 10 |
| Hoe verder met Zwervers Leuven? | 12 |
| 2021 | 14 |

Web:
<http://www.zwerversleuven.be>
E-mail:
de.zwervers.leuven@gmail.com



Voorwoord - Overzicht

Dag iedereen,

Na 3 maanden is het weer tijd voor een volgend Zwerverskrantje.

We zijn ondertussen al 10 maanden ver in de Covid-tijd.

Al vlug werd het voor ons duidelijk dat 2020 voor de zwerversactiviteiten een verloren jaar zou zijn.

lees verder op blz. 4

vervolg van blz. 3 (voorwoord)

Voor de organisatie van weekends leek het dat we gewoon alle weekends van 2020 konden overzetten naar 2021.

Nu is het zo ver ...

2021 is begonnen ... We zijn nog altijd aan het vechten tegen het virus dat de hele wereld teistert.

En wanneer krijgen we ons normale leven terug? Dat kunnen we alleen met veel geduld afwachten.

Maar één ding is zeker: De tijd gaat verder!

2021 is gestart en we wensen alle zwervers een mooi camperjaar toe!

Marie-Paule



Woordje van de voorzitter

Relaas van een speciaal jaar!!!

Het jaar begon voor ons niet al te goed. Geen zuiderse vakantie van twee à drie maanden wegens medische problemen. Dan maar verder doen met de voorbereidingen van de zwerversactiviteiten voor 2020. In januari gingen we met de medeorganisators nog eens op laatste verkenning voor het weekend Mechelen. Alles nog eens checken en ook de routes opnemen van de verplaatsingen. Alles leek oké. De inschrijvingen waren vlot verlopen en het weekend was volgeboekt.

Maar iets dat we nooit verwacht hadden, werd werkelijkheid. Covid-19, dat eerst als een soort griep werd aangekondigd, bleek heel wat meer schade te berokkenen.

Telefoons tussen de bestuursleden waren dagelijkse kost om zo te bepalen wat we gingen doen. Deelnemers (waarvan de meesten in de risicovolle groep thuishoren) in gevaar brengen met een mogelijke besmetting, wilden we te allen tijde vermijden. Daarom ons besluit om het weekend 'In de voetsporen van ?' niet te laten doorgaan. Dan maar iedereen contacteren, terugbetalen en ook proberen onze al betaalde voorschotten terug te krijgen van de verschillende organisaties.

Wij waren met vrienden in Westerlo toen we op de radio hoorden over de beslissing van een lockdown. Die ging in vanaf 's middags van de dag dat we daar stonden. Dan maar vlug huiswaarts gereden, daar niet-essentiële verplaatsingen verboden werden.

Juist wanneer het goed weer was mochten we ons niet meer verplaatsen. Enkel fietsen en wandelen waren toegelaten. Ik was verbaasd om te zien hoeveel mensen daar echt van geprofiteerd hebben om zelfs op een weekdag erop uit te trekken. Massa's volk langs jaagpaden en in de bossen. Het zonnige weer maakte de crisis dan toch wat draaglijker.

Deze pandemie heeft dan toch ook voordelen. We hebben meer vrije tijd en het leven is voor veel werkende mensen minder gejaagd geworden. Maar wat als deze mensen terug moeten gaan werken? Gaan ze

FRANKIA

BRONN TECHNICS MOTORHOME SERVICES



FRANKIA VERDELER - VERKOOP - SERVICE

Kapelanielaan 18c - 9140 Temse

Tel. +32 (0)3 771 29 36 Fax. +32 (0)3 711 26 84
info@bronntechnics.com www.bronntechnics.com

Open: dinsdag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag en maandag op afspraak

dat iets rustigere leventje niet missen?

Op 23 maart bij onze eerste bestuursvergadering (niet afgelast maar wel langs skype) besloten we om ook de drie volgende weekends te laten wegvallen. Tegen Dordrecht en Puurs hoopte ik, dat we van het ergste af zouden zijn. Dat eindelijk deze weekends konden doorgaan. Het moeilijkste gedurende die tijd was het wegvallen van vele sociale contacten, kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien, alsook je vrienden en zwerversvrienden. Wat ik ook niet begreep was het verbod om met de camper ergens naartoe te kunnen trekken ondanks dat virologen beweerden dat het de veiligste manier van reizen was.

Ik leef ook wel mee met al de winkeliers, restaurantuitbaters, cafébazen en vele anderen die heel erg financieel getroffen worden door deze malaise.

In juni begon de verbetering. De besmettingen daalden pijlsnel. Het ging de goede kant uit. We kunnen terug op weg met de camper als we maar de zes regels naleven. Voor de fietsvierdaagse in Dordrecht alsook het weekend Puurs, kwam de verbetering te laat. Iets organiseren voor een iets grotere groep was nog altijd niet mogelijk. Even werd er getwijfeld om het weekend Puurs eventueel te verplaatsen naar september. Dat zou toch moeten lukken! Maar ook door problemen ter plaatse, moesten we dat idee naar de prullenbak verwijzen.

Het zou niet veel soeps worden voor de activiteiten van Zwervers Leuven in 2020. Iets organiseren, betekende enkel maar dat we mensen mogelijk in gevaar brachten met een Covid-besmetting. Daarom ook ons unaniem besluit om alles te annuleren tot het einde van het jaar. Dat betekende wel dat we de meeste deelnemers meer dan een jaar niet zouden ontmoeten.

Het enig voordeel was dat de planning voor volgend jaar vrij gemakkelijk zou zijn. Alles terug op de kalender plaatsen maar dan wel voor het volgend jaar. Zelfs de eerste weekends tweemaal doen, om zo met kleinere groepjes te kunnen werken. Maar het bleef vooralsnog hopen op beterschap.

Het enige dat overbleef, was zelf plannen maken om zo te genieten van onze campers, hetgeen we ook enkele keren gedaan hebben. We ver-

trokken naar minder bekende streken om zo de massa te ontlopen. We droegen een mondkapje waar het verplicht was, we hielden afstand en hadden ook ons nieuwe attribuut, 'de handgel', altijd mee in een tas.

Zo hebben we toch nog iets van dit belabberde jaar kunnen maken. Volgend jaar gaat ook nog niet zo gemakkelijk zijn om te organiseren voor groepen, daar de meeste instanties die men contacteert geen concrete antwoorden kunnen geven. Wat zal wanneer toegelaten zijn? Moeten we wachten tot iedereen gevaccineerd is?

We moeten zeker wachten tot we groen licht krijgen om te beginnen plannen. Om een activiteit concreet uit te werken, hadden we vroeger minstens zes maanden tijd. Het in ons krantje publiceren, vraagt ook nog een hele tijd.

We kunnen enkel maar hopen dat de overgrote meerderheid van de mensen, de regels goed blijven opvolgen zodat de cijfers blijven verbeteren. Dat we terug kinderen en kleinkinderen thuis of ergens kunnen ontmoeten. Dat we terug met meer vrienden kunnen samenkomen om te genieten van de alledaagse dingen.

Ik hoop of wens dan ook dat de meesten onder ons deze pandemie goed en gezond hebben kunnen doorbrengen. Dan kunnen we enkel maar uitkijken naar betere tijden waar terug veel meer mogelijk kan zijn.

Luc





Invoerder Concorde - RS - Elnagh
Globécar - Passi - Almor



Complete kampeerauto's aan de beste prijs / kwaliteit verhouding het ganse jaar door!



Al onze merken hebben deze zaken gemeen:

- ✓ Jarenlang pioniers in de branche
- ✓ Trendsetters in de ontwikkeling van nieuwe voertuigen
- ✓ Uw garantie op een origineel concept, geen kopie



Alpha Motorhomes N.V.

Kapelanienlaan 13A - 8140 Temse - T +32 3 771 18 35
info@alphamotorhomes.be - www.alphamotorhomes.be

Een Covid-ervaring

In onze overwinteringsvakantie hadden we wel al gehoord van Covid-19. Maar ... China is ver van ons bed.



We maakten onze jaarplanning voor de uitstappen met de motorhome, rekening gehouden met de normale gezondheidscontroles en onze familiale verplichtingen. Voor de rest stond ons niets in de weg, want we zijn toch met pensioen. Het ging een rijk gevulde agenda zijn.

Ondertussen hoorden we dat ook in Italië besmettingen werden vastgesteld. Dat is al korter bij ons! Maar wij waren in Spanje ... dus geen probleem. Enkele dagen later werd Madrid geteisterd. Hoho, da's in Spanje!!! En daar vertoefden wij!!!

Overleg gepleegd en het besluit viel: 'onmiddellijk wegwezen'. 'Als we dan toch zouden ziek vallen, liever in België dan in het buitenland'. Dat was ons motto.

Onderwerp op onze terugreis: Covid-19. Het nieuws volgden we op de voet. In België waren er ook toch al enkele besmettingen. Niet pessimistisch zijn: enkele besmettingen, dat is toch nog niet zo erg! Onze volgende uitstap zou weekendje Mechelen zijn. Zal dat wel doorgaan? Want intussen is dat virus toch erger toegeslagen dan wij hadden gedacht.

De regering gaf aanbevelingen. We moesten in ons 'kot' blijven. En een beetje later werd ons landje in lockdown gezet.

Neen, weekend Mechelen ging niet door. Opeenvolgend werden Gijverinckhove en Geel ook afgelast. Het communiefeest in de maand mei, werd verschoven naar september. Onze reis Friesland en de fietsvierdaagse vielen ook in 't water. We hadden daar zo naar getracht onze vrienden terug te zien, maar dat virus, die onzichtbare vijand, besliste daar anders over. Onze reizen naar Italië en Bretagne werden van de kaart geveegd. Alles viel stilletjes aan in duigen.

Niet getreurd en nog eventjes op de tanden bijten. De zomer komt er-

aan en dan zal alles wel beter gaan.

Het volgend perspectief waren onze dorpsfeesten. Duisburg is een gemeente die graag feest en doet er alles aan om de mensen op de been te krijgen. Maar: 'Duisburg feest' werd 'Duisburg zonder feest'. Jammer, weer iets dat wegviel.

Ondertussen hadden we nog niet veel familieleden en vrienden gezien, wel gehoord. Maar af en toe een stevige handdruk, een schouderklopje, een knuffel of een zoen, dat doet toch zoveel deugd.

September: het uitgestelde communiefeest is in zicht en de reis naar Frankrijk komt er ook aan. Top!!! Maar Covid stak terug zijn kopje op, en veegde opnieuw alles van de tafel.

In oktober kleurde ons landje volledig rood. De maatregelen verstrengden en ja ... de contacten werden teruggeschroefd. Het gaat van kwaad naar erger.

Van de kerstmarkten komt ook niet veel in huis.

Veel plannen doen we niet meer, want Covid steekt er telkens een stokje voor.

We hebben het begrepen: geen vaccin = geen vakantieplannen.

Wij zijn opgelucht en blij niet ziek te zijn. En tegelijk triest en bezorgd omdat we onze vrienden en familie al een lange tijd niet meer zagen.

En hoelang zal het nog duren?

Tot ... (wie zal het zeggen). Hopelijk ergens in 2021.

Hou het veilig voor U en voor alle anderen.

Willy en Marie-Louise



Hoe verder met Zwervers Leuven?

Zwervers Leuven werd boven de doopvont gehouden in oktober 1997. Met een glaasje champagne, werd er geklonken op de nieuweling, tijdens het eerste weekend in Epernay. Het was van het 7^{de} weekend dat er al twee koppels bij waren die nu nog in het bestuur zitten. Met vallen en opstaan, denken we toch dat er iets mooi uit gegroeid is.

Maar om dat allemaal klaar te krijgen, zijn er elk jaar verschillende vergaderingen met het bestuur en ook twee met de vaste freelancers om alles op voorhand te beredderen. Wil je een club laten verder bestaan, dan is het nodig om 2 à 3 jaar vooruit te kijken om zo de continuïteit te kunnen garanderen.

Regelmatig verlaten al eens mensen de werkgroep en dan moet er gezocht worden naar aanvulling. Met het jaarprogramma van Zwervers Leuven met 8 à 12 activiteiten per jaar, is het nodig om toch te kunnen beschikken over redelijk wat man(vrouw)kracht. Daardoor was het mogelijk om vanaf het begin tot eind 2019 al 213 weekends of reizen te organiseren. En de teller zou nu al op 221 activiteiten gestaan hebben als Covid-19 er geen stokje had voorgestoken.

April 2018 hadden we ook onze voorbereidende vergadering voor de activiteiten van 2019. Een van de agendapunten was ook ‘Hoe verder met Zwervers Leuven?’

Daar werd voor de eerste keer de woorden ‘stoppen we of ...’ door enkelen uitgesproken. We moesten ofwel dringend naar nieuwe medewerkers zoeken of andere besluiten nemen. Het was een zeer emotionele vergadering. Ook omdat voor iedereen die daar aanwezig was, Zwervers Leuven een deel van hun leven is. Voor sommigen zelfs meer dan 20 jaar. Maar wat zou Zwervers Leuven worden met een heel andere bestuursgroep? Nooit ‘hetzelfde’, volgens de meesten. De geest en de sfeer in een groep wordt vooral gestuurd door de manier hoe alles aangepakt wordt door bestuur en freelancers. Als er de helft zou wegvallen, zou het nooit meer hetzelfde zijn. Omdat alles zijn tijd heeft, werd unaniem besloten, met zijn allen verder te werken tot oktober 2022. Dan zou Zwervers Leuven zijn 25 jarig bestaan kunnen vieren. Deelne-

mers gingen we wel een jaar op voorhand brieven en dan konden we zo naar een mooi einde toewerken. Een echt jubileumeindejaarsweekend van 25 jaar Zwervers Leuven. Toch een prachtig resultaat! Een echt mooi aandenken aan alles wat we hebben kunnen verwezenlijken.

Maar ook hier werd Covid-19 een spelbreker. Al de activiteiten voor 2020 moesten we annuleren. De vooruitzichten voor de eerste helft van 2021 zijn nog altijd niet gunstig om voor een grotere groep iets te organiseren. Als we de tijd rekenen die nodig is om iets op poten te zetten, te publiceren in het krantje alsook het doorsturen naar Pasar voor de verzekeringen, zijn we al oktober 2021. Bijna twee jaar, een eeuwigheid dat we de meesten van jullie niet meer gezien hebben.

Nog een achttal activiteiten hadden we kunnen inrichten in 2022. Maar ook nu spaart het noodlot ons niet. Wegens gezondheids- en familiale problemen moeten we, gedurende een langere periode, ook nog eens de helft van de werkgroep missen. Zo verder werken is niet mogelijk.

Dat is ook de reden waarom we op een skypevergadering van december bepaalde besluiten genomen hebben. We richten, van zodra het coronaproof mogelijk is, nog een laatste zwerversbijeenkomst in die hopelijk zou kunnen doorgaan rond oktober 2021 of april 2022. We proberen er vooral een afscheid van te maken waar we herinneringen kunnen ophalen van voorbije tijden. Een weerzien met een groep gelijkgezinden, om zo die bijna 25 jaar mooi af te sluiten.

Missen gaan we het met zijn allen. Zwervers Leuven vergeten ... zeker niet. Al die mooie herinneringen samen met ook enkele ontgoochelingen zullen de organisators altijd bijblijven. Iets waar we nog regelmatig zullen aan terugdenken.

Daar we stoppen met ons zwerverskrantje, zullen we jullie voor de afsluitbijeenkomst per e-mail of brief verwittigen. Jullie kunnen vanaf nu al laten weten of jullie interesse hebben om erbij te kunnen zijn. Telefoon of e-mailadres is te vinden in dit zwerverskrantje op pagina 3. Wij van onze kant proberen er iets moois van te maken om zo op een fijne manier afscheid te nemen van jullie.

Het bestuur



**GEZOND
2021**

Dank aan al wie ooit geholpen heeft in bestuur, als freelancer, als vrijwilliger, als sponsor, als deelnemer ...

Dank aan alle mensen die zich in die bijna 25 jaar hebben ingezet om de groep te maken zoals hij is!

CARAVANS - MOTORHOMES - CAMPINGSHOP



CARAVANS: TABBERT - KNAUS
WEINSBERG - T&B
ADRIA - DETHLEFFS



MOTORHOMES: ADRIA - KNAUS
WEINSBERG - SUNLIVING

CARAVANS VANAF € 9.095.-
MOTORHOMES VANAF: € 37.020.-



OPEN OP ZONDAG 11-16 UUR
DONDERDAG GESLOTEN

VERBEECK
CARAVANS - MOTORHOMES - CAMPINGSHOP

DIESTERSTEENWEG 182
3583 PAAL-BERINGEN
WWW.CARAVANINGVERBEECK.BE
TEL. 011/42 15 74

40
1973 - 2013



R

MOTORHOMEVERZEKERINGEN

RUWELKA

ASSURANCES MOTORHOME

Fsma 114525A

TORHOUTSEBAAN 49 - 8470 GISTEL - TEL. 059 55 90 00 (24u/24u)

www.ruwelka.be - info@ruwelka.be